

Nieuwsbrief 2, 27 juni 2018

De Plaasmoorde Zuid-Afrika

Op 26 mei is er een delegatie van Pegida Nederland afgereisd naar Den Haag om daar voor de ambassade van Zuid-Afrika de demonstratie te ondersteunen tegen de blanke genocide in dat land. Het was een mooie, waardige demonstratie en vooral de speech van Arine Prins de weduwe van Peet van Es, die op gruwelijke wijze is vermoord, maakte veel indruk. Hoe is het mogelijk dat de blanke boeren die het land hebben opgebouwd en tot bloei hebben gebracht systematisch worden aangevallen en vermoord en er hier in ons land nauwelijks aandacht aan wordt besteed? Deze mensen zijn van origine Nederlanders en zouden in ons land bescherming moeten krijgen tegen het, door Cyril Ramaphosa en het Economic Freedom Frond (EFF) opgehitste moordende tuig, dat het land van de blanke boeren, zonder compensatie wil onteigenen, als vergelding voor de 'erfzonde' van de apartheid. Je kunt nu dus spreken van apartheid tegen de blanke boeren die na die onteigening statenloos zullen zijn en in kampen worden gezet zonder enige medische voorzieningen en voedsel. De blanke boeren die de middelen en de mogelijkheden hadden om te vluchten naar het buitenland zijn de enigen die proberen te helpen door via fondsen geld in te zamelen om het leed van deze mensen nog enigszins te verzachten maar het is werkelijk een drama en een groot schandaal dat de meeste landen weggijken en tot nu toe alleen Australië humanitaire hulp biedt en deze mensen als vluchteling opneemt.

Tommy Robinson

De arrestatie van Tommy Robinson heeft hier de media nauwelijks gehaald maar leidde tot felle protesten in het VK. Tommy die de daders van de 'grooming gangs' o.a. uit Telford in beeld bracht werd middels snelrecht veroordeeld tot 13 maanden gevangenisstraf! Wie kritiek heeft op de islam wordt, net als hier, kaltgesteld. Geert Wilders, die Tommy net als wij een warm hart toedraagt, heeft een speech gehouden in het VK om te pleiten voor zijn vrijlating. Ook hier in Nederland was er een kleine protestdemonstratie waar ook een delegatie van Pegida bij aanwezig was. Wij zullen de zaak blijven volgen en ondersteunen en hopen de volgende keer op een hogere opkomst.

De Ramadantour de gezellige bbq voor de moskee

De aandacht voor de geplande Ramadantour was enorm, Pegida Nederland werd dagelijks genoemd in de media en vooral het staatsjournaal stond er bol van! Behalve in Rotterdam (Aboutaleb vond als de grote verbinder des vaderlands dat een ieder in dit land een demonstratierecht heeft dat men dient te respecteren, al was de boodschap van Pegida nog zo 'giftig!') werd in de andere steden: Arnhem, Den Haag, Gouda en Enschede de bbq voor de moskee verboden.

De Stichting heeft de kosten van het kort geding in Utrecht betaald om toch te mogen bbq'en. Met dank aan de vrienden en donateurs voor hun bijdragen.

De onrust vooral binnen de moslimgemeenschap was enorm men stond letterlijk op scherp, en de haatmails waren niet te harden! Hele dagen is het Team bezig geweest om de werkelijk verschrikkelijke verwensingen te deleten! Ook de imams lieten van zich horen en probeerden met een bloemenhulde te benadrukken dat zij toch echt 'het geloof van de liefde' prediken in tegenstelling tot de haat van het in hun ogen 'extremistische' Pegida! Edwin wist daar nog gevat op te reageren door op te merken dat hij liever een bloemenhulde had gezien ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de islamitische aanslagen! "Maar dan hoor en zie je ze niet!"

Een voorproefje op wat ging komen was de 'eenmans flits actie' van Edwin door plotseling met een broodje karbonade op te duiken in Gouda, waar hij uiteraard niet warm werd onthaald maar toch de kans kreeg "No Islam but Freedom!" te scanderen.

De boodschap van Pegida is goed overgekomen, er gebeurde precies wat we hadden verwacht in Rotterdam! De hysterische opgehitste meute allah-akbar-gillende en krijgende hysterische islamieten in de Gruttostraat werd uitvoerig in beeld gebracht. Het vreedzame protest 'een bbq voor de moskee' werd door de islamieten als provocatie gezien en als respectloos omdat: de ramadan! Bij een deel van de niet-islamieten in dit – al grotendeels overgenomen land - kwam het besef dat het intussen al veel erger is dan men dacht!

Maar waar blijft het respect voor de Nederlander en waar blijft het verzet? Wanneer staat de Nederlander nu eindelijk eens op voor zijn eigen land en komt eens achter zijn pc vandaan? Wij raken ons land kwijt! Sterker nog: door de bouw van steeds meer moskeeen en het geislamiseerd gebied er omheen, zijn er inmiddels bezette gebieden in dit land waar niets Nederlands meer aan is! Aboutaleb heeft gefaald in Rotterdam, hij heeft ons recht op vrijheid van meningsuiting niet kunnen verdedigen! De honderden radicalen, die er wel voor zouden zorgen 'dat er klappen zouden vallen' of erger: 'de kalaznikovs stonden al klaar', kregen hun zin! De politie kon de Pegida mensen geen veiligheid garanderen "de islamieten braken door de linies" meldde de politie en aangezien Edwin er geen zin in had Pegida in te zetten als experiment om te zien wat er dan zou gebeuren, en dat laat zich raden, werd het advies van de politie opgevolgd.

Intussen was het nog lang onrustig in de Gruttostraat en werden de Turkse vlaggen, als teken van overwinning, gehesen

Ondersteuning A7 blokkeerders

Tot nu toe heeft het OM steeds laten zien met 2 meten te meten: wèl vlaggende turken op de Erasmusbrug maar geen bbq bij moskee, wèl provocerende KOZP actievoerders in Dokkum en wèl tegendemonstraties bij Pegida demo's (AFA). Daarom volgen we de ontwikkelingen in deze zaak op de voet en was er een delegatie van Pegida Nederland aanwezig op 15 juni bij de regiezitting in Leeuwarden. Edwin maakte in november vorig jaar vrienden in Dokkum door met zijn vriendelijke mede Pegida Pieten pepernoten uit te delen bij de aankomst van Sinterklaas ☺ en daarom kon men zijn aanwezigheid bij deze zitting ook enorm waarderen.

Tot slot:

We zijn bezig een Pegida Nederland Vriendendag te organiseren, het moet vooral een gezellige dag worden met een hapje en een drankje of, als het weer het toelaat: een bbq maar wees gerust: niet voor de moskee ☺! Het zou mooi zijn om elkaar op zo'n dag te ontmoeten en in een ontspannen setting met elkaar van gedachten te wisselen over datgene waar Pegida Nederland voor staat. De exacte datum sturen we nog door in een aparte mail, maar de opties zijn 15, 28 of 29 juli.

Tot zover en tot een volgende Nieuwsbrief in juli,

Lieve groeten aan u allen van het Team van de Stichting Vrienden van Pegida Nederland.

