



Nieuwsbrief 8, januari 2019

Beste Vrienden van Pegida Nederland,

Hierbij ontvangt u onze 8^e nieuwsbrief en de 1^e van het jaar 2019 over de hilarische en hectische Pegida-filmavond op 16 januari 2019 in Utrecht. Verdere acties in januari 2019 zijn ivm de meestal slechte weersomstandigheden (nog) niet gepland.

Gelukkig..... nieuwjaar!!??

Na de tumultueuze oudejaarsnacht 2018/2019, waarin (zoals gewoonlijk) de misdaad regeerde in dit wetteloze land, werden de, door de harde wind opgestuwde vonkenregens (van het uit de klauw gelopen en veel te hoge 'vreugdevuur') over het eens zo pittoreske stadje Scheveningen (onder de rook (kuch) van Den Haag) gestort, en werd de volgende dag de omvang van de schade in het gehele land publiekelijk gemaakt.

En wat een 'verrassing': behalve de uitgebrande auto's, huizen en de vuurwerkslachtoffers werd ook weer bekend dat de politie en hulpverleners op geen respect van omstanders (!) hoefden te rekenen, bij het uitoefenen van hun werk! Ze werden bekogeld met vuurwerk om nog meer slachtoffers te maken en, of dit al niet erg genoeg was, werden hen allerlei enge ziektes toegewenst! Dàt is het Nederland van nu en het wordt nog steeds erger!

Het beestje bij de naam noemen is de msm vreemd, als je dàt doet worden de 'jongeren' nog kwaaier! Dat is discriminatie!!! De politie heeft het al lang en breed met deze raddraaiers gehad maar staat op last van de overheid weer met de handen op de rug!

Maar dan: Pegida Nederland woensdag 16 januari om 20.00 uur de filmavond voor de Ali Bakr Issaddik moskee in Zuilen



Na goed overleg met de 3-hoek (politie, officier van justitie en burgemeester v Zanen) werd er, als 'wiedergutmachung' voor de - door doorgedraaide moslim 'jongeren' - verpeste demo voor de ULU moskee op 5 oktober, toestemming verleend en de toezegging gedaan aan PN om toch ongehinderd te mogen demonstreren voor een moskee in Utrecht. Edwin, bedankt voor je vasthoudendheid!

De buurt en de 'bewoners' van de moskee werden hier van tevoren goed over geïnformeerd, niets werd aan het toeval overgelaten, er werden zelfs op elke hoek van dit islamitische 'paleisje' camera's opgehangen!

Om te voorkomen dat de 'gelovige islamitische jongeren' onnodig aan de 'schokkende' beelden, die vertoond zouden worden in de PN film, zouden worden blootgesteld, werd de moskee uit voorzorg (tijdelijk) gesloten! De 'gevoelige zieltjes' zouden het namelijk niet kunnen verdragen als hun 'profeet' zou worden beledigd (zie 5 oktober 2018) dus ja: al doende leert men! Moskeeën genoeg daar in Utrecht dus, dan maar ergens anders op de knietjes voor Allah! De beveiliging (tegen wie?) was overdadig, een heel gebied rondom de moskee was met hekken met witte zeilen afgezet en werd bewaakt door 10-tallen politiebusjes en weet-ik-veel-hoeveel politie! Edwin maakte nog de opmerking dat het net "Fort Knox" leek, maar dat dat kennelijk de norm is als je tegenwoordig gebruik wil maken van je recht op vrijheid van meningsuiting, als je geen islamiet bent en niet links!

Hoewel de weer goden ons meestal goed gezind zijn, was het deze keer zwaar knudde! Vermoedelijk had de dienstdoende, maar op dat moment kudde-loze imam, die notabene met een grijnzend gezicht tussen de plm. 25 bekende Pegida demonstranten stond (overige belangstellenden werden door de politie niet toegelaten, een fatwa over ons af geroepen! De harde wind, die al was voorspeld, rukte als een bezetene aan het vier meter brede videoscherm, dat met moeite door vier man op zijn plaats kon worden gehouden, tot overmaat van ramp begon het ook steeds harder te regenen! Ondanks alles bleef de sfeer – bij òns(!)- zoals altijd rustig en gemoedelijk. Als een geoliede machine werd het van-te-voren-opgestelde programma afgewerkt: na de film enkele speeches èn er werd een minuut stilte in acht genomen uit respect voor de slachtoffers van islamitische aanslagen, waar 'men' het van achter de schermen overduidelijk niet mee eens was: er klonken hier en daar al enkele lichte knalletjes! Ach ja, we zijn wel wat gewend, en ook trots om als Pegida Nederland

zijnde toch te kunnen laten zien (in vijandig gebied notabene)
waartoe de islam in staat is!



‘Snel afbreken en wegwezen’ was de boodschap van de politieofficier van dienst, die had doorgekregen dat er zich intussen, achter de coulissen, enige wanordelijkheden hadden voorgedaan. Dus moesten we, als de wiedeweerga weer worden afgevoerd ‘voor onze eigen veiligheid’ naar veiligere gebieden!

Snel werden we met zijn allen in politiebusjes gepropt en met escorte plankgas de vrijheid tegemoet gereden! Huppakee, snel door de diverse Utrechtse straten (met nog nauwelijks Nederlandse ondernemers) richting Maarssen waar bij het station pas werd afgeremd, en waar we anderhalf uur stil stonden omdat Zuilen op dat moment tot oorlogsgebied was verklaard! “Ze zijn door het dolle heen en beuken bij alle geparkeerd staande auto’s de ruiten in!”

De beelden die we later te zien kregen op de diverse zenders logen er dit keer niet om en lieten een waar slagveld zien!

Natuurlijk betreurt PN het, dat de nabij-de-moskee-wonende onschuldige burgers, de dupe werden van de hysterie van honderden primitieve 'kansenpareltjes' die daar tekeer gingen, maar misschien heel misschien heeft dit sommigen ook aan het denken gezet want: wie is er nu eigenlijk nog de baas in Nederland??

We gaan een spannend jaar tegemoet lieve Pegida vrienden in dit land, en u kunt zeker in de komende maanden richting de Provinciale Staten Verkiezingen het een en ander van onze beweging verwachten, dus houdt a.u.b de Pegida-Nederland-Facebook-Pagina in de gaten. Wij gaan door en geven voor u, voor uw en onze kinderen en kleinkinderen niet op!

Een warme patriottische groet van
Stichting Vrienden van Pegida Nederland

Wilt u reageren op onze acties of nieuwsbrief dan kan dit via:
website "<http://pegidanederland.com>"
emailadres: vriendenvanpegidanl@gmail.com

Bijlage: foto van de eerder genoemde ULU-moskee te Utrecht

