



Nieuwsbrief nr. 9, februari/maart 2019

Beste vrienden van Pegida Nederland.

“Time flies when you are having fun” zeggen de Engelsen, en dat is ook zo, met het lentezonnetje op het bolletje, half februari, en temperaturen in de dubbele cijfers (in het zuiden werd de 20 graden aangetikt) waande eenieder zich in het voorjaar en werd er in heel Nederland genoten van de buitenlucht en maakte niemand zich zorgen over het veranderende klimaat!

1. Sint Piter in Grou



Hoe anders was het weer eerder die maand op 9 februari in Grou toen daar de intocht van Sint Piter werd gevierd. De eerste donkere wolken tekenden zich de avond tevoren al af aan de horizon toen bleek dat ook hier het volksfeest, dat al jaren ongestoord en gezellig werd gevierd, zou worden verstierd door KOZP! Al vroeg hadden de Pegidianen zich opgemaakt om samen met de Friezen dit feest te gaan vieren en zagen aan de overkant van hotel Oostergoo in het weiland de eerste treiteraars opduiken met hun spandoekjes. Het leek alsof de weergoden zich ook groen en geel ergerden aan deze slinkse blanke(!) 'demonstranten' want de wind begon behoorlijk toe te nemen en mede daardoor en dankzij de vrolijke geluiden van de harmonie werd het geblèr vanaf het weiland behoorlijk gedempt! Dankzij de hulp van zijn vaste maatje Zwarte Pyt kon de Sint - de mijter en rokken vasthoudend - zijn zwarte paard beklimmen om een zegetocht door Grou te gaan maken en de kindertjes en ouders op het plein toe te spreken en te bedanken voor de allerhartelijkste ontvangst. Twee weken lang was Sint Piter eregast in Grou en vele kindertjes werden blij gemaakt met cadeautjes! Het was voor ons een geslaagde dag met veel nieuw gemaakte contacten.



2.De gele hesjes



Op de zaterdagen die volgden verenigden De Gele Hesjes zich op diverse plaatsen in het land zoals in Maastricht, Rotterdam, Den Haag, Hilversum en Leeuwarden om de straat op te gaan tegen het kabinet Rutte III en met dwingende stem de grote wens van vele Nederlanders te laten horen “Rutte rot op!” Ook Pegida steunt deze acties (veel van onze mensen waren hierbij aanwezig) van harte maar blijft tijdens deze demonstraties neutraal!

3.Klimaatgekte

Na de verkiezingen, over krap twee weken, zullen we weten of de Nederlanders zich voldoende hebben verzet tegen dit rariteitenkabinet dat onnozele schoolkinderen een dag vrijgeeft om te gaan demonstreren tegen het grootste gevaar (volgens slinks) van deze tijd: de CO₂-uitstoot!! Er werd zelfs een delegatie, door Klaver en Jetten voorgeprogrammeerde robotjes op audiëntie in het torentje ontvangen voor een schouderklopje, door de hierboven verguisde nep minister-president!

Na de verkiezingen zullen we weten of men zijn verstand heeft gebruikt, de afgelopen 40 jaar niet heeft zitten suffen, en wèl de afbraak van de Nederlandse democratie en de omvorming van ons land in een dictatoriaal regime heeft zien veranderen, eerst sluipend maar de laatste tijd in een razend tempo! Deze hele klimaatgekte is een afleidingsmanoeuvre voor het echte grote gevaar dat ons land van binnenuit overneemt: de islamisering! Bejubeld door slinks, die in al die 'asielzoekers' uit veilige (islamitische) landen, die maar binnen blijven stromen, een verrijking ziet!

De wereld verandert en zo ook ons land en daar zullen we het mee moeten doen en anders ben je een racist èn een rechts-extremist!

Het aantal overvallen neemt hand over hand toe, plofkraken en bomaanslagen zijn aan de orde van de dag en Islamsterdam is onder het bewind van Fatima Halsema het overwicht al he-le-maal kwijt, deze (lieve) stad verdient intussen het predicaat: war zone!! Tja daar weet Pegida ook over mee te praten (*6 februari 2016 de slag op de Blauwe Brug*).

4.Jihadisten willen terug

Intussen waren er twee onderwerpen die de afgelopen weken het nieuws hebben beheerst: de door hem zelf zeer gewenste terugkeer van een rasechte Arnhemse jihadist Yago R. , die 4 jaar geleden naar Syrië vertrok om op Jihad te gaan en de heilige oorlog te voeren tegen de ongelovigen! Zijn 'bruidje' kwam al uitvoerig aan het woord op de Engelse zenders vanuit een door de Koerden bewaakt kamp, terwijl ze de journalisten een zielig verhaal opdiste vanonder de bekende jihad zwarte sluier. Met haar pasgeboren (3^e!) kind onder een doek eiste ze min of meer haar terugkeer naar Engeland, tja wat er daar in Syrië was gebeurd – zoals het afhakken van hoofden – deed haar niet zoveel het was de vijand maar, men moest vooral medelijden hebben met hààr! En hey, heel toevallig volgde enige tijd later de Jihad 'bruidegom' vanuit een ander kamp, om zijn uitgeleide te claimen naar Nederland samen met zijn 'gezin' aangezien 'madam' Engeland niet meer inkwam, hij had zich bij nader inzien (nu het kalifaat was gevallen) vergist en nu 'spijt' van deze, destijds in zijn jeugdige onschuld genomen, onverstandige beslissing! Hoewel het kabinet tot-nu-toe een dikke NEE heeft gezegd tegen de IS terugkeerder(s) zal de tijd het leren of

men deze keer de rug recht houdt, de vele asiel advocaten zijn ook al weer in stelling gebracht...

En toen stond ie daar!

5. Mohammed de kinderneuker



Bij de salafistische As-soennah moskee in Den Haag was er grote paniek en verontwaardiging! In de vroege ochtend tijdens het ochtendgebed op zondag 3 maart, was er namelijk een 'aanslag' gepleegd!! Geen bloed, geen afgerukte ledematen, geen nabestaanden in tranen, maar een etalagepop verkleed als de 'profeet' met een schattig babypopje – met hoofddoek- (Aisha) in zijn kruis en daarnaast een spandoek met daarop – voor diegenen die het nog niet goed begrepen – de veelzeggende tekst: 'Mohammed is een kinderneuker!'

Uber landverrader Arnoud van Doorn begon meteen te flippen: "Dit was niet alleen een aanslag op de moskee maar op de hele moslimwereld!!" Volgens deze idioot was het tijd om de 'neo-nazi's' van Pegida te bestrijden, als de overheid dat niet deed dan riep hij zelf de hulp in van een miljoen moslims om wraak te nemen! De geest was namelijk uit de fles (!) en die ging er niet meer in! Een regelrechte bedreiging dus, vooral richting Edwin die hij weleens thuis zou komen opzoeken!!

Zo tolerant is de religie van de vrede, ze zijn meteen op hun dingetje getrapt (!) en dat was ook de boodschap van Pegida om dat te laten zien! In die moskee, die al jaren onder verdenking staat van onfrisse praktijken: subsidies vanuit Saudi Arabië, koran onderwijs aan kinderen, het propageren van haat tegen de Joden, ongelovigen en homo's, en waar - vooral door Van Doorn- de vrouwenbesnijdenis wordt aanbevolen, krijgen de 'gelovigen' volop de ruimte om hun wanen te verspreiden! Spreek je de waarheid echter, dan krijg je een ban!

Veel positieve reacties op msm maar ook commentaar van mensen die het niet wilden snappen maar: hoe plat, onsmakelijk, niet chic, kinderachtig en laf men deze actie ook beoordeelde: het is wel de waarheid! En in dit land heeft ook Pegida een demonstratierecht en een recht op vrijheid van meningsuiting. Pegida haakt in op de actualiteiten en als 'het beledigen van een fantasiefiguur' in ons 'vrije' land al strafbaar wordt gesteld (leraar Hoofddorp) is het tijd om – met de verkiezingen in aantocht – eens na te denken waarvoor men gaat kiezen: voor de vrijheid of voor de ondergang. Wij kiezen voor de vrijheid!

6. Vrijdag 8 maart Pegida voorman te gast in de Nieuwe Maan



Voor de mensen die het hebben gemist: afgelopen vrijdag 8 maart op NPO 2, werd in de uitzending van De Nieuwe Maan, onze voorman Edwin Wagenveld bevestigd door Fidan Ekis over het plaatsten van de pop (Mohammed) bij de beruchte as soennah moskee. In het hol van de leeuw werd hij door Said Bouharrou ter verantwoording geroepen: “want de hele moslimgemeenschap was beledigd door deze actie” beweerde dit bestuurslid – en zelfverklaard verbinder – van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland. Edwin stelde daarop het meten met twee maten aan de orde, het feit dat Pegida overal op een achteraf poepveldje de anti-islam boodschap moet verspreiden, terwijl de moslims overal hun provocerende acties tentoon mogen spreiden zonder aanvraag! “Kijk naar het straatbeeld met al die hoofddoeken en boerka’s!” Ook werd diezelfde vrijdag ook duidelijk, dat de ‘gelovigen’ van de as soennah moskee - als provocatie - buiten de moskee zijn gaan bidden en dat terwijl dat volgens de politie niet zou gebeuren! Dat Said een handreiking deed aan Edwin om samen te praten werd door Ed met een handdruk bevestigd, maar de wens dat Pegida met de acties zou stoppen werd niet gehonoreerd. “Praten kan altijd!” was Edwin’s reactie: “Maar we gaan de acties niet stoppen, laat eerst de moslims maar eens een stap in de goede richting doen”.

Met speciale dank aan Edwin en de Pegidianen die aan deze top acties hebben meegewerkt en aan alle mensen die Pegida Nederland hebben gesteund zodat we deze acties mogelijk konden maken.

7.Aankondiging Pegida Vriendendag op 25 mei 2019

Hierbij de bekendmaking van de Pegida Vriendendag op 25 mei 2019 in Apeldoorn. Schrijf deze datum vast in je agenda. De eigen bijdrage voor deze dag bedraagt 15,00 euro per persoon. U kunt zich hiervoor opgeven via ons emailadres vriendenvanpegidanl@gmail.com. Wilt u dan ook aangeven of u met 1 of 2 personen komt.

In de komende nieuwsbrief zullen we het programma en de locatie bekendmaken van deze dag.

Gezien het succes van vorig jaar hopen we ook dit jaar weer een hele gezellige en zinvolle dag te kunnen organiseren.

8.Tenslotte:

Voor onze webshop zoeken wij nog een “patriottische” drukker die voor ons, uiteraard tegen betaling stickers etc. kan en wil drukken. Weet u iemand, meldt het ons.

Een warme patriottische groet van Stichting Vrienden van Pegida Nederland.

Wilt u reageren op onze acties of nieuwsbrief dan kan dit via:
website “<http://pegidanederland.com>”
emailadres: vriendenvanpegidanl@gmail.com