



Nieuwsbrief nr. 10, geschreven op 15 april 2019

Beste vrienden van Pegida Nederland,

Na de lange donkere wintermaanden lijkt het er eindelijk op dat de lente zich aandient. We zijn volop bezig met het invullen van onze plannen voor eventuele demonstraties en acties. Zo proberen we ook snel te reageren op actuele situaties. Onze reacties hierop zijn voornamelijk terug te vinden op de facebookpagina van Pegida.

Hieronder volgt o.a. een opsomming van situaties die de afgelopen tijd in het nieuws waren en de uitnodiging voor de Vriendendag.

1. De Aanslag in Utrecht.



Op 18 maart gebeurde datgene waarvan we wisten dat het eens zou gebeuren: een aanslag in een tram in Utrecht, het hele land reageerde vol afschuw, de tijd stond stil! Het bleef urenlang oorverdovend stil totdat de dader – die voortvluchtig was – kon worden aangehouden. Het bleek – hoe kan het ook anders – om een ‘verwarde’ man te gaan genaamd Gokmen T die voordat hij zijn pistool leegschoot op onschuldige mensen ‘allah akbar’ jubelde, hij bleek een bekende van de politie te zijn! Inmiddels zijn er 4 doden te betreuren en liggen er nog enkele gewonden in het ziekenhuis.

Een uitgelezen kans voor Jan van Zanen om zijn verbindende kracht te etaleren: op 22 maart werd er een stille tocht gehouden, en het zou ‘leuk’ zijn volgens de burgervader om dan rode en/of witte rozen mee te nemen de kleuren van de stad, en lampjes. Het zou een avond worden van ‘verbinding’ en saamhorigheid – elkaars hand vastpakken zo mooi! 16.000 mensen hebben het verdriet met elkaar gedeeld, bloemen en knuffels gelegd op het 24 oktober plein. De aanwezigheid

van Pegida bleef niet onopgemerkt op de televisie bij RTL-Z “Stille tocht aanslag Utrecht met Rutte, burgemeesters en Pegida.”



2. TV-programma “Dit is niet mijn wereld, vriend”



We keken er al reikhalzend naar uit, de nieuwe PowNed serie waarin men een poging doet om twee totaal verschillende BN-ers elkaars leven te laten verkennen door uit hun eigen bubble te stappen.

Nou in deze 3^e aflevering was enige toenadering tussen de twee totaal verschillende karakters in ieder geval totaal mislukt! Tijdens de confrontatie met Edwin, die zoals altijd rustig en kalm bleef, deed de zichzelf Tinkebell noemende Katinka Simons, een ‘kunstenares, kattenlover en mislukt kalender naaktmodel’ geen enkele moeite om de aversie tegen Ed te verbloemen, sterker nog de haat spatte uit haar

(achter een roze bril verborgen) ogen.

Hoe Edwin ook zijn best deed te weerleggen wat ze hem in de schoenen schoof, zelfs het feit dat Edwin gewoon vrij rondloopt dus overduidelijk geen veroordeelde crimineel is, scheen ze niet in te willen zien.

Dat dit linkse loeder zichzelf zwaar voor schut zette met haar ongenueanceerde uitspraken, had ze blijkbaar ook niet in de gaten: tussen neus en lippen door vertelde ze dat ze haar eigen kat, die ziek was, eigenhandig de nek had omgedraaid om het arme dier een langere lijdensweg te besparen, van het velletje had ze een handtasje gemaakt! De naaktkalender (voor het goede doel) die ze niet aan de 'man' wist te brengen maakte tot haar ergernis ook geen enkele indruk op Edwin en in het Kroller Moller Museum kon realist Edwin in de stipjes en kruisjes op een doek niet de golvende zee ontdekken die maffe Tinkie er wel in zag.

Maar Edwin nam de camera mee naar Lombok in Utrecht waar hem nog een verrassing te wachten stond: een hysterische moslima die helemaal losging: in de wijk was volgens haar niets aan de hand! "Pegida zorgde voor onrust die hadden daar namelijk niets te zoeken!"

Maar wat niet in beeld werd gebracht waren de twee in veiligheidsvesten gestoken beveiligers die Edwin hadden geadviseerd hetzelfde te doen omdat de wijk nu eenmaal voor autochtone Nederlanders een no-go-area is!!

Ook in de beelden van het bezoek aan de voedselbank was flink geknipt en de beelden van het gesprek met historicus Leo Lucassen, die positief reageerde op Edwin, werden helemaal niet uitgezonden.

Dat 'guttmensch' Tinkebell samen met Charlotte haar excuses ging maken bij de imam van de moskee waar Pegida demonstreerde was helemaal het dieptepunt.

Conclusie: dankzij de zelfbeheersing, de rust en kalmte is het framen van Edwin, waar PowNed overduidelijk een poging toe deed mislukt! De positieve reacties en complimenten stroomden binnen.

Terugkijken op eigen risico: uitzending gemist: 2 april NPO 3 21.15 uur.

3. Oh oh Den Haagistan



Na het plaatsen van de pop voor de As Soennah moskee zat de woede er goed in bij de moslimgemeenschap, die als tegenprotest met hun achterwerk omhoog op vrijdag buiten de moskee zouden gaan bidden. Natuurlijk wilden we dat weleens gaan bekijken, maar de politie garandeerde Ed dat de gemoederen tot bedaren waren gebracht en het niet door ging! Maar de politie kent z'n pappenheimers niet want jawel takiyya!! Ze deden het toch!!

Alle pogingen om te demonstreren voor wat voor een moskee dan ook, werden afgewezen, Pegida mocht gaan staan op de Koekamp! Duh! Dan maar een flyer actie besloot Edwin, daar hoef je geen aanvraag voor in te dienen: in de Schilderswijk!



Dus zondag 14 maart, gingen we wandelen in het zonnetje! Het leek er even op dat de politie de flyer actie niet serieus had genomen, we hadden inmiddels al een aardige wandeling gemaakt maar er was geen enkel agentje te bekennen! Nog even een fotootje gepost op facebook dat we er wel degelijk waren, deed ook nog geen alarmbellen rinkelen. Bij het centraal station stond een politieauto geparkeerd, en nèt toen we onze kans schoon zagen snel een flyer achter de ruitenwissers te stoppen kwamen de mannen aanlopen.

Toen ging het snel! Een paar straten verderop kwamen ze van alle kanten aangereden in auto's, busjes en met de fiets! Het moet er vermakelijk hebben uitgezien: een stel vrolijk lachende agenten en een druk gebarende Edwin in het midden met daarom heen een paar keurige demonstranten die stonden te popelen om de flyers op de plaats van bestemming te brengen, maar helaas ook De Schilderswijk was verboden gebied: te gevaarlijk! "We kunnen jullie veiligheid niet garanderen!"

Edwin heeft de afgelopen tijd over evt. demonstraties, verschillende afspraken gehad bij de gemeenten: Den Haag, Eindhoven en Enschede, hoe deze afgelopen zijn lees je in de volgende Nieuwsbrief.

4. De Pegida Vriendendag op zaterdag 25 mei 2019 aanvang 14.00 uur in Apeldoorn



We hebben er weer erg veel zin in om elkaar weer te zien op de Vriendendag van Pegida.

Onder het genot van een hapje en een drankje heerlijk relaxed onder gelijkgestemden te zijn, wat wil je nog meer! Net als vorig jaar zijn we weer van harte welkom bij Herma en Jan in Apeldoorn.

De kosten voor het eten en drinken bedragen € 15,= per persoon.

Er zijn al veel mensen die zich enthousiast hebben aangemeld. Mocht je dat nog niet gedaan hebben dat kan tot uiterlijk 19 mei (1 week van tevoren). 20 mei 2019 ontvangt u dan nadere informatie zoals: adres etc.

5. De Webwinkel.

Na wat aanloopproblemen waren wij genoodzaakt onze Webwinkel enige tijd te sluiten. Binnenkort willen wij deze weer heropenen.

Houd hiervoor onze website in de gaten.

Heeft u nog suggesties voor artikelen die u graag in de webwinkel zou willen zien of kopen, schroom niet en laat het ons weten.

Tenslotte wensen wij u prettige paasdagen en geniet van het prachtige weer.

Wilt u reageren op onze acties of nieuwsbrief dan kan dit via:
website "<http://pegidanederland.com>"
emailadres: vriendenvanpegidanl@gmail.com

Tot de volgende Nieuwsbrief in mei ☺

