



Nieuwsbrief nr. 12, geschreven op 26 juni 2019

Beste Vrienden van Pegida Nederland,

25 mei Vriendendag van de leden van de Vrienden van Pegida Nederland

Ondanks de niet al te beste weersvooruitzichten scheen het Pegida zonnetje die zaterdag volop! Het was weer een hele gezellige dag, en heerlijk om iedereen weer te zien en ook nieuwe vrienden te ontmoeten! Over en weer werd er druk gepraat over de op handen zijnde demonstratie, de volgende dag (26 mei) in Eindhoven, waaraan door een deel van de vrienden zou worden deelgenomen. Als alternatief voor het verbod op het bbq-en was besloten om de speklapjes van te voren thuis te frituren zodat we toch wat te eten zouden hebben onderweg ☺

Demonstratie 26 mei in Eindhoven – de veldslag -

Over hoe dat is afgelopen hoef ik jullie niet uitvoerig te informeren. De politie kon ons te nauwer nood in veiligheid brengen want de volgers van de ‘religie van de vrede’ hadden zich - zoals te verwachten - van hun meest tolerante kant laten zien en een vijandig cordon om de vreedzame demonstranten gelegd, zodat

we geen kant op konden, terwijl verderop de omgeving rondom de moskee compleet gesloopt werd: Inshallah!! (Zie op E.J. Bron het verslag: 26 mei Eindhoven de gekste)

Flyeractie voor de Al Fourqaan moskee op 15 juni - de aanslag op Edwin Wagenveld-

Steeds vaker laat Pegida Nederland zien, met de camera erbij, hoe het met de vrijheid van meningsuiting gesteld is in 'ons' land. Duidelijker dan ooit is ook op beeld gezet dat onze vrijheid met grof geweld moet worden onderdrukt! Het ordinaire viswif, dat eerder nog vooraan stond bij een 'vreedzame' actie tegen PN en initiator was van de bloemenmuur en ons daar in de microfoon uitmaakte voor 'domme mensen', en de islamieten op het hart drukte vooral verdraagzaam te zijn en zich niet te laten provoceren, liep voorop te schelden en te tieren terwijl ze een van onze flyeraars aanviel en de telefoon uit haar handen sloeg! Gelukkig wist Edwin de telefoon op tijd op te rapen maar werd toen vol in zijn rug aangevallen door twee doorgedraaide creeps die daarmee het startsein gaven voor een achtervolging door een hele islamitische knokploeg met de bedoeling onze voorman voor altijd het zwijgen op te leggen! Gelukkig heeft Edwin een topconditie en wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen toen er een politiebusje kwam aanrijden.

Wandeling in de Frankrijkstraat in Eindhoven 22 juni – de eerste openbare Sharia steniging in Nederland

Hadden we het voornemen om, bij een volgende poging om te gaan demonstreren voor de Al Fourqaan moskee, een steniging na te bootsen (niet op echte mensen natuurlijk), hetgeen de gevestigde orde via msm als walgelijk beoordeelde, die moeite hebben we ons kunnen besparen! Vrijwilligers genoeg daar in Woensel die hun oerdriften met stenen en eieren botvierden op een groepje vreedzame wandelaars! Het moet gezegd: wij hadden nooit in zo'n korte tijd zoveel vrijwilligers bij elkaar gekregen!! In plaats van de Pegida mensen te beschermen tegen deze aanslag, waarbij een van onze wandelaars zelfs gewond raakte, werden we opgepakt door de shariapolitie omdat we zgn. zouden flyereren en hiermee de wet openbare manifestaties zouden overtreden, waarbij ook nog eens heel duidelijk hoorbaar werd geroepen: "Neem de hele rotzooi maar mee!"

.... Bedankt hè Jorritsma!! Het tuig van de richel dat overduidelijk samenwerkte met de sharia politie – of andersom – gaf zelfs aanwijzingen: “Die en die en die moeten ook mee die horen er ook bij!”

Zo voelde dat dus in de jaren 40-45 toen de Nazi's en de NSB de Joden en verzetsmensen zonder enige aanleiding op pakten, mishandelden en uiteindelijk vermoordden!! Zie voor het verslag van onze actie de link <https://ejbron.worldpress.com> 22 juni 2019 Pegida veroordeeld voor eerste openbare Sharia steniging in Eindhovens kalifaat)

De manier waarop onze mensen zijn behandeld is hemeltergend maar we zullen nooit zwichten voor terreur want:

'Een land dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen: dan dooft het licht!'

Pegida in de media

Het ED is een vreselijke linkse rotkrant die er alles aan heeft gedaan om Pegida, maar ook de mensen persoonlijk, op een laffe manier aan de schandpaal te nagelen.

Nooit is er met Pegida gepraat, en als dat al sporadisch gebeurde werden de woorden in een verkeerde context weergegeven!

Een van onze demonstranten werd zelfs op een dermate vileine manier bespot dat ons de haren overeind gingen staan! Deze dappere Patriot heeft de 'dame' in kwestie een nette mail gestuurd om haar een inzage te geven in onze standpunten en de bedoeling van de Witte Roos (die bij iedere demonstratie wordt uitgedeeld – als teken van vreedzaam verzet – en als verwijzing naar Die Weisse Rose een verzetsgroep van jonge studenten in München in de 2^e wereldoorlog in Duitsland).

'Mevrouw' was niet geïnteresseerd in de waarheid, waar alleen links een monopolie op denkt te hebben!

Ondanks dit alles merken wij dat PN aan sympathie wint en in bredere kring steeds meer morele steun en begrip krijgt voor onze acties..

Dit omdat we aantonen hoe ver de invloed van de Islam al gaat en wij ons daartegen verzetten. Tot in de politiek hebben we stilzwijgend meer draagvlak.

Des te meer een reden om onze bereikte successen uit te bouwen.

Groot Moefiti van Eindhoven

Ook 'burgemeester' J. Jorritsma kan er wat van. Zijn aversie tegen PN is iedere keer weer op zijn gezicht af te lezen! Hij ging zelfs zo ver in zijn optreden bij Pauw, dat hij met droge ogen de vergelijking maakte met PN en de Pegida 'neonazi's' in Duitsland (waarvoor wel 6000 agenten moesten worden aangerukt de week daarvoor!!) allemaal leugens! Er was helemaal geen Pegida demonstratie in Duitsland dat weekend ervoor, maar met zijn woorden 'dat het gelukkig maar een klein groepje betrof in Nederland' wekte hij wel degelijk de suggestie dat PN 'iets' met neonazi's te maken zou hebben. Er is dan ook aangifte gedaan in Eindhoven tegen deze volksverrader van smaad, laster en ophitsing door de Vrienden van Pegida Nederland. We wachten de reactie van het Openbaar Ministerie op onze aangifte af.

Het zal u misschien opgevallen zijn dat deze Nieuwsbrief geen kleurrijke plaatjes bevat, hier zijn we tot nader order vanaf gestapt want: ze blijven ons treiteren (zie E.J. Bron 26 mei: Help de Webmaster)

Het gaat u allen goed en we houden u op de hoogte van onze beslommingen en eindigen zoals altijd met een

warme Pegida groet, tot de volgende Nieuwsbrief nr. 13 in juli.

