



Nieuwsbrief nr. 16 geschreven op 19 december 2019

Beste Vrienden en Vriendinnen van Pegida Nederland,

Aan het eind van 2019 is het tijd om de balans op te maken en kunnen we terugkijken op een bewogen jaar. De filmavonden voor de moskee (Utrecht) en de ramadan toer (BBQ voor de moskee in Eindhoven) hebben het gewenste resultaat opgeleverd hetgeen we wel hadden gehoopt maar het is altijd afwachten.

Islamisering

Door met camera de islamitische no-go-zones in te gaan en de hysterische woede-uitbarstingen vast te leggen die zowel in Utrecht als Eindhoven (de gekste) ontstonden en waarbij hele woonwijken werden gesloopt - je mag de 'profeet' niet beledigen daar staat de doodstraf op - zie je maar weer dat het geloof in een sprookjesfiguur tot hersenschade leidt! Heel Nederland heeft kunnen zien en

uiteindelijk kunnen beoordelen dat wat Pegida Nederland doet dan wel provoceren is, ofwel de islamisering van ons land aan de kaak stellen, maar nooit geweld gebruikt!!

De grote vraag volgde nadat er in de media werd gesteld dat niet àlle islamieten agressief zijn of fanatieke salafisten (!) en dat de 'gematigden' het met het gebruikte geweld helemaal niet eens zouden zijn en de ongeregeldheden zelfs afkeurden: 'Maar waarom zien of horen we deze mensen dan niet?? Waarom staan ze dan niet naast ons?' De oproep vanuit Pegida Nederland zelf, om ons in ons verzet te steunen waardoor er misschien nog enige sympathie zou kunnen ontstaan voor de 'religie van de vrede', werd niet beantwoord!



Het Boerkaverbod

Het boerka verbod, dat met veel tamtam werd aangekondigd, leidde tot felle protesten vanuit de islamitische hoek! Het terugdraaien van het verbod op vrouwen-onderdrukkende-versluiting werd, door de liefhebsters van deze onderdrukking en in aanwezigheid van hun eigenaren fel bepleit! Gevolg: geen handhaving! Maar wat als we in dit multiculturele landje op een dag die wellicht – voor sommige fanatici – als het hoogtepunt van het jaar wordt aangemerkt, deze klederdracht eens zouden tonen aan koning roodbaard en zijn gevolg op de 3^e dinsdag in september?? Zou zijn gemalin (toen nog prinsesje) zich destijds – met de wetenschap van nu – niet hebben verslikt in haar (eigen?) woorden ‘de Nederlander bestaat niet?!’ In ieder geval hebben de 5 (nep) moslima’s met een Nederlands vlaggetje in de zwart-gehandschoende-hand het tot de voorste linies aan de route weten te brengen en voor de nodige hilariteit gezorgd. De politie moest er zelf ook wel een beetje om lachen, maar dan wel als een boer met kiespijn!

Pegida Nederland heeft zich ook dit jaar weer staande weten te houden, ondanks de bedreigingen en onterechte arrestaties waarvan die in Eindhoven (tijdens een wandeling) en in Apeldoorn (tijdens de landelijke Sinterklaasintocht) de meest intimiderende waren! Maar helemaal het toppunt was de laffe aanval in-de-rug op onze voorman Edwin Wagenveld in Eindhoven voor de Al-Fourqaan moskee! Nog steeds is niet de moeite genomen het schorem dat hem belaagde achter de tralies te krijgen! De aanklachten tegen dit tuig (openlijke geweldpleging) en de groot moefti van Eindhoven o



fwel ‘over-my-dead-body-Jorritsma’

(wegens smaad) lopen nog!

Sinterklaas-acties

Maar ook in Apeldoorn hebben enkele Pegida mensen de boel flink wakker geschud door een WOB-verzoek in te dienen en o.m. te vragen naar de door de staatsomroep NTR-geïnitieerde intocht van Sinterklaas, waarbij voor het oog van de ouders en kindertjes de Zwarte Pietjes met veel machtsvertoon (2 agenten met wapenstok per Zwarte Piet) werden afgevoerd!

De prangende vraag is: wie heeft opdracht gegeven tot dit machtsmiddel terwijl ervan tevoren toestemming gegeven was tot het vreedzaam pepernoten uitdelen aan de kindertjes langs de route, ongeacht de kleur van de Piet?!

Was het mevrouw Petra van Wingerden-Boers zelf die in de regiekamer aan de knoppen draaide? Petra van Wingerden-Boers die tijdelijk (gedurende 10 maanden) de honneurs waarnam in het Apeldoornse en hiermee landelijke faam wilde genereren als deugmens aller tijden? De mevrouw, die regelmatig haar opwachting maakte in het Sinterklaas journaal en tijdens een interview in De Stentor richting haar vertrek – op persoonlijke titel - meedeelde dat de samenleving toe was aan verandering?? En dat ze wenste dat de dialoog die dit jaar gevoerd was ook volgend jaar van waarde zal zijn?? Welke dialoog mevrouw Van Wingerden?? Mevrouw hielp de staatsomroep wel om de angel uit de discussie te trekken door het te hebben over ‘ Sinterklaas en zijn helpers’!

Dat heel Nederland snakt naar de ouderwetse gezelligheid tijdens het Sinterklaasfeest en dat de Pegida Zwarte Pieten waar dan ook (in Apeldoorn, Hilversum, Rotterdam, Nijmegen en Den Bosch) hartelijk werden ontvangen en door kindertjes, ouders en grootouders werden bewonderd vanwege hun moed deze traditie in ere te houden, zegt toch al genoeg! Het wordt inderdaad hoog tijd voor verandering mevrouw de ex-burgemeester van Apeldoorn! Dat vinden de ondernemers in den lande, en zeker ook in Apeldoorn, namelijk ook! Ze zijn het zat om geïndoctrineerd en bedreigd te worden door een stelletje zeikerds die in een onschuldig kinderfeest racisme zien en de gemeenten klaarblijkelijk zover krijgen dat de subsidiekraan wordt dichtgedraaid voor de middenstand maar wijd opengezet voor - door links aangemoedigde - jankerds, die van hun zelf aangepate minderwaardigheidscomplex een verdienmodel hebben gemaakt!



Voor de samenvatting van de Zwarte Pieten Tour verwijzen wij u naar E.J. Bron "Zwarte Piet wie kent hem niet!"

Boeren, Bouwers, Zorg en Onderwijs.

Nederland is het zat, de boeren, de bouwers, de zorg en het onderwijs ze gaan met z'n allen in verzet omdat ze ziek worden van alle regeltjes en de steeds veranderende wetgeving en dat voelen ze ook in hun portemonnee! De enige beweging echter, die opkomt voor de Nederlandse normen en waarden en traditie en met gevaar voor eigen leven de vinger op de zere plek legt door het grootste gevaar van deze tijd te benoemen namelijk: de islamisering van Nederland en Europa en daarvoor de straat op durft te gaan, is Pegida Nederland!

Daarom zijn we zo blij met U, dierbare trouwe vrienden van Pegida Nederland. U helpt het ons mogelijk te maken dat we de bovengenoemde acties kunnen blijven bekostigen.

Wellicht dat U in uw vrienden- of kennissenkring nog meer mensen enthousiast kunt maken om vriend of donateur te worden. U zou ons hiermee ontzettend kunnen helpen.



Dankwoord Edwin Wagensveld.

Ik wil U hierbij heel hartelijk dankzeggen voor uw support het afgelopen jaar, want dankzij U hebben we weer de nodige successen geboekt. Ik hoop U volgend jaar weer te kunnen begroeten op een van onze acties en op de Pegida Nederland Vriendendagen. Hele mooie kerstdagen en met alle hoop op een goede toekomst: een geweldig en gezond 2020 toegewenst.

Edwin Wagensveld

Artikel Nieuwe Revue.

Mocht U nog tijd en zin hebben: het geweldige (herhaalde) interview met onze voorman in de kersteditie van de Nieuwe Revue is een aanrader. De dubbele uitgave ligt nu in de winkel.

Een warme Pegida groet, prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2020,
namens De Stichting Vrienden van Pegida Nederland 😊

Indien U nieuws, activiteiten etc. van Pegida Nederland wilt volgen kunt U terecht op:

Onze eigen website: www.vriendenvanpegida.nl

Website: www.pegidanederland.com

Facebook: Pegida Nederland

Twitter: Wagensveld1968